

Frederik VIII konge af Danmark 1906 – 1912

Valgsprog: Herren være min Hjælper"

Frederik blev født lørdag den 3. juni 1843 i det Gule palæ ved siden af Amalienborg i København, død tirsdag den 14. maj 1912 i Hamburg.

Fader den senere Kong Christian den IX fjerde, søn af Hertug Vilhelm af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Beck.

Moder Louise Wilhelmine Frederikke Caroline Auguste Julie prinsesse af Hessen-Kassel.

Hustru Prinsesse Louise Josephine Eugenie af Sverige-Norge. Vielsen foregik i slotskirken i Stockholm d.28. juli 1869. Louise var datter af Karl 15. af Sverige- Norge og dronning Lovisa.

Børn:

1. Sønnen Christian kronprins (Christian Carl Frederik Albert Alexander Vilhelm) (26. september 1870 – 20. april 1947) kommende konge.
2. Sønnen Carl (3. august 1872 - 21. september 1957). Carl blev i 1905 kong Haakon 7. af Norge og er den dag i dag stamfar til den norske kongeslægt.
3. Datteren Louise (17. februar 1875 - 4. april 1906) gift med prins Friedrich af Schaumburg-Lippe.
4. Sønnen Harald (8. oktober 1876 - 30. marts 1949) gift med Helena af Glücksburg.
5. Sønnen Christian Frederik Vilhelm Valdemar Gustav (4. marts 1887 - 5. oktober 1944) ugift.
6. Datteren Ingeborg Charlotte Caroline Frederikke Louise (2. august 1878 - 12. marts 1958) gift med prins Carl af Sverige.
7. Datteren Thyra (14. marts 1880- 2. november 1945) ugift.
8. Datteren Dagmar (23. maj 1890 - 11. oktober 1961) gift med hofjægermester Jørgen Castenskiold.





Figur 1 Familiefoto fra ca. 1890. Prinsesse Louise, Prins Christian (senere Kong Chr. X af Danmark), Dronning Lovisa, Prinsesse Ingeborg, Prinsesse Thyra, Prins Carl (senere Kong Haakon VII af Norge), Prins Harald, Prins Frederik (senere Kong 8 af Danmark).

Da Frederik blev født i 1843 lå det ikke i kortene at han skulle blive konge af Danmark. På det tidspunkt var hans far stadig kun prins af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Glücksborg, en ubetydelig sidelinje til det danske kongehus. Først da hans far i 1853 bliver gjort til arving til den danske trone, bliver Frederik, der da er 10 år gammel, arving til den danske trone, og får titlen Hans Højhed Prins Frederik til Danmark.



Frederik fik tilnavnet "den evige kronprins", da han var kronprins i 43 år. Da han endelig blev konge af Danmark, sad han kun på tronen i seks år.

Frederik var den første danske konge som har startet sin skolegang i en ganske almindelig skole "Mariboets skole" senere fik han dog hjemmeundervisning under ledelse af professor L. V. Petersen, samtidig deltog han i Kadetakademiets militære øvelser. Som ung studerede han statsvidenskab i Oxford og interesserede sig i øvrigt for videnskab, kunst og kultur. Senere gennemgik han en omfattende militæruddannelse, og han var chef for Hestegarden indtil han blev kronprins. Under krigen i 1864 var han tilknyttet generalløjtnant Cai Ditlev Hegermann-Lindenkrøns stab. Staben fulgte med op gennem Jylland efter rømningen af Dannevirke.

Kong Frederik 8. var kendt for sin usædvanligt skarpe hukommelse og sin gavmildhed. Han var liberal og meget tilfreds med Systemskiftet i 1901, hvor partiet Venstre kom til magten.

Allerede som nygifte overtog Frederik 8. og hans senere Dronning Lovisa det smukke Charlottenlund Slot som deres sommerhjem. Her blev flere af deres 8 børn født og her havde Frederik 8. som konge nogle af sine bedste stunder I de sidste par år af langt væk fra virakken på Amalienborg Slot.

I de sidste par år af Kong Frederik VIII kun 6 på tronen var hans helbred stærkt svækket af hjertelidelse. Han rejste derfor flere gange sydpå til varmere himmelstrøg. Efter et ophold i Nice gjorde han på hjemturen stop i Hamborg. Den 14. maj 1912 gik han en aftentur uden ledsager. Da man om morgenen ikke fandt ham på hans værelse, startede man en diskret eftersøgning, og man fandt ud af, at liget af en velklædt ukendt herre var blevet indleveret på byens lighus lidt før midnat. Da man fik adgang dertil, fandt man lig nr. 133. Det viste sig at være kongen. Han blev transporteret tilbage til hotellet, og man udsendte en meddelelse om, at kongen var død under en aftentur i byen.

Kisten med kongens lig føres til København om bord på kongeskibet Dannebrog hvor det ankommer 17. maj 1912. Efter at have stået Castrum doloris i Slotskirken ved Christiansborg bliver kongen begravet i Roskilde Domkirke 25. maj 1912 hvor hans sakrofag står ved siden af dronning Lovisas i det Glücksborgske Kapel.

Frederik 8., var kronprins i 43 år før han blev konge, og hans regeringstid var meget kort. Derfor er han eftermæle kommet til at stå lidt blegt, da man ikke rigtig kan huske ham for noget. men efter hans studieophold i Oxford begyndte hans hjerte at banke mere for venstrefløjen (Landbefolkningen, og arbejderklassen) og han gik ind for en parlamentarisk styreform. Han viste dette meget tydeligt, da han efter at være blevet konge rejste gennem landet med sin statsminister, og lod sig hylde af en beæret landbefolkning.

